

Bakkum Tour 2022. Thema: kerken, kloosters en een kasteel.

zaterdag 30 april.



We vertrekken van Fase Fier en komen al snel langs de oude Katholieke kerk van Bakkum uit ca. 1955 die in 2015 buiten gebruik is gekomen en nu wordt verbouwd tot appartementen.

Als we over het spoor gaan verlaten we Bakkum en komen in Castricum; een oorspronkelijk klein dorp dat vooral vanaf de 60'er t/m 80'er jaren is uitgegroeid tot een fikse forensen gemeente.

Al snel komen we langs de voormalige Gereformeerde Maranathakerk die van 1955 tot 2018 in gebruik is geweest en nu het Supreme Collage huisvest, een internationale middelbare school voor zeer gemotiveerde leerlingen.



We fietsen dwars door de "nieuwe wijken" van Castricum naar het Buitendijkspad, nemen een tunneltje onder de N203 en gaan door de polder naar de strandwal van Limmen/Heiloo.



Als eerste komen we bij het oude protestante kerkje van Limmen. Er wordt al melding gemaakt van een hier gesitueerd kerkje in het jaar 740. De fundamenten en een deel van het huidige kerkje stammen uit de 13^e eeuw; de toren is in 1598 hersteld. Naast het kerkje is de hortus bulborum gesitueerd waar we een paar jaar geleden op bezoek zijn geweest.

We gaan verder door Limmen en komen langs de Katholieke Corneliuskerk. Dit is één van de vele RK Kerken die na de revival van het Katholicisme aan het eind van de 19^{de} eeuw zijn gebouwd. De Corneliuskerk stamt uit 1902 en is in 2018 deels verbrand maar gelukkig weer helemaal hersteld.

We gaan van de Oostzijde naar de Westzijde van de Limmer strandwal, volgen de Westweg en gaan dan door het lagere gebied (oude strandvlakte) richting Egmond Binnen. Aan de Westzijde van het dorp, tegen de huidige duinen komen we bij de Adelbertusakker.





Hier begint eigenlijk alles als Adelbertus in 690 de oversteek waagt van Engeland naar wat toen Frisia heette om de heidense Friezen tot het Christendom te bekeren. Mede dankzij enkele aan hem toegeschreven wonderen wordt hij erg populair, hij sterft in 740 en werd hier begraven. In 922 worden zijn resten op last van graaf Dirk de eerste herbegraven in de toen pas gestichte Abdij van Egmond. Uit zijn graf zou een bron zijn opgeweld met geneeskrachtig water dat vooral veel oogandoeningen zou hebben genezen. Deze bron is hier nog te zien. In

1113 werd het houten kapelletje vervagen door een tufstenen kerkje dat in 1573 bij de Reformatie werd verwoest. De plattegrond is zichtbaar gemaakt met mergelblokken.



Van de Adelbertusakker gaan we via de Adelbertusweg naar de Abdij van Egmond.

Over de abdij is heel veel te vertellen maar voor informatie over deze prachtige plek verwijst naar de website

<https://www.abdijvanegmond.nl>

Bij de abdij krijgen we een rondleiding waarin we in ca. een uur over het hele terrein worden geleid en van alle facetten van de abdij iets te horen krijgen. Hoewel de oorspronkelijke abdij al in de 10^{de} eeuw werd gebouwd is daar nu niets meer van over. Tijdens de Reformatie in 1573 is deze geheel verwoest. Pas in 1935 werd een beging gemaakt met de bouw van de nieuwe abdij. De prachtige kerk met bakstenen gewelven van architect Kropholler (Amsterdamse School) is indrukwekkend.



De rondleiding sluiten we af met koffie met iets er bij en dan gaan we een klein stukje verder tot het Monastiek Centrum Sint Lioba. Daar bezoeken we een expositie van daar gemaakte kunst en kunstnijverheid. En dan zit het er op en fietsen we weer terug naar onze uitvalsbasis bij Fase Fier.

Bakkum Tour 2022. Thema: kerken, kloosters en een kasteel.

zondag 1 mei.

Vandaag starten we vanaf de bekende plek Johanna's Hof aan de Zeeweg. We fietsen langs de Zeeweg totdat we het terrein van het landgoed Duin&Bosch op kunnen. Hier werd in het begin van de vorige eeuw een psychiatrisch ziekenhuis gesticht.



Tegenwoordig is een groot deel van het landgoed niet meer gelieerd aan het ziekenhuis. Delen zijn gevoegd bij het Noord-Hollands Duinreservaat, andere delen zijn omgetoverd tot een nieuwe luxe woonwijk en op een klein deel zijn nieuwe gebouwen voor het ziekenhuis verzezen. Wij fietsen langs het oude witte kerkje van de inrichting uit 1908 dat nu in gebruik is als woonhuis. Het er tegenover gelegen oude badhuisje wordt ook omgebouwd tot een woonhuis.

We fietsen verder, gaan het spoor over en rijden door een woonstraat en winkelstraat naar de dorpsstraat waar we -even lopend- het oude hervormde kerkje uit ca. 1200 passeren. Op het kerkhof liggen nog enkele oorlogsgraven.



We gaan de Breedeweg op, een van de oudste delen van Castricum, en komen uiteindelijk aan de rand van het dorp waar we het fietspad nemen langs het weidevogelreservaat van de Stichting Hooge Weide; via een tunneltje onder de N203 komen we dan op de strandwal van Uitgeest en Akersloot. WE fietsen langs het kerkje uit ca. 1300. We slingeren een stukje door Uitgeest, nemen het landweggetje door de laagte en kruisen via een brug de A9 en komen in Akersloot. We blijven aan de Westkant van het dorp met af en toe mooie



vergezichten over de oude strandvlakte. Ondertussen passeren we het kerkje uit ca. 1200 van Akersloot.



We vervolgen onze weg, passeren een molen die het waterpeil op orde houdt en gaan door de laagte naar de rand van Heiloo. Een klein stukje op een fietspad langs een drukke weg en weer over de A9 en we belanden op het terrein van de Wilibrordus Stichting; opgericht in 1930 door de "congregatie van de broeders van Onze-Lieve-Vrouw van Lourdes. Nu is het een grote GGZ instelling. De oude koepelkerk wordt niet meer als

zodanig gebruikt maar functioneert nu als "Cultuur Koepel" waarin allerlei voorstellingen en uitvoeringen worden gegeven.



We verlaten het terrein, kruisen de drukke Kennemerstraatweg bij de stoplichten en gaan via het terrein van landgoed Ter Coulster naar het witte kerkje van Heiloo met Willibrordusput en -boom. Het verhaal gaat dat Willibrordus hier rond het jaar 700 een put heeft geslagen waarna er ook een kerkje werd gebouwd. Het kerkje is nu in gebruik voor "rouwen, trouwen en exposeren". Er is hiernaast enige horeca waar we eventueel iets kunnen nuttigen.

We gaan in Zuidelijke richting over de Heereweg en komen bij het bedevaartsoord van "Onze-Lieve Vrouwe Ter Nood"; in de volksmond bekend als "het Putje van Heiloo". We nemen de



fiets hier even aan de hand. Het is de grootste Mariale bedevaartsplaats van Nederland waarvan de geschiedenis teruggaat tot het eind van de 14^{de} eeuw. Wil je meer weten ga dan naar de website olvternood.nl Het terrein bevat 2 kerken/kapellen, de Runxput



met naar zeggen geneeskrachtig water en 15 "kruiswegstaties" waarin op tegeltableaus het lijdensverhaal van Christus wordt uitgebeeld. Aangrenzend ligt het Julianaklooster. Het is een rustgevende plek waar een eventueel meegenomen broodje kan worden genuttigd. In "Het Oesdom" zijn religieuze zaken en versnaperingen te koop en er is een toilet.



We vervolgen onze weg en gaan over de Zanddijk richting Egmond. Die Zanddijk stamt uit de elfde eeuw en is daarmee een van de oudste dijkes van Noord-Holland en is aangelegd door de monniken



van de Abdij. We passeren de Abdij waar we gister al op bezoek zijn geweest en fietsen al snel door het buitengebied naar Egmond aan de Hoef waar we stuiten op de resten van het eens machtige slot van Egmond, met naastgelegen kerk.



Het wordt tijd om terug te gaan maar we fietsen nog even verder om langs de muur van het voormalig Carmelitessenklooster uit 1931 te gaan (niet te bezoeken, nu in gebruik als woonappartementen).

We fietsen nu door de duinen richting Johanna's Hof. Als er vandaag veel deelnemers zijn die er gister niet bij waren kunnen we onderweg nog even stoppen bij de Adelbertusakker.